

Venlona nieuws

◆ 82e JAARGANG ◆



KONINKLIJKE ZANGVERENIGING VENLONA

Lunchen bij de Klep?
Jazeker, dat is heel
bourgondisch!



www.cafedeklep.nl

EEN BIJZONDERE LUNCHROOM

WAAR BIJZONDERE MENSEN MET VEEL TROTS WERKEN!



koffieschenkerij
Genuujerie

LUNCH - HIGH-TEA
KOFFIE MET VLAAI
GROEPSARRANGEMENTEN
KOFFIETAFEL
KOFFIEBRANDERIJ



Sint Urbanusweg 77 • 5914 CA Venlo • 077-3511996 • www.genuujerie.nl

BOERMANS
Atelier Juwelier  Diamantair

Klaasstraat 11, 5911 JM Venlo - Tel. +31 (0)77 351 13 55
www.boermansjuwelier.nl

Voorwoord Preses

Beste lezers van ons Venlona nieuws,

Een voorwoord in deze tijd kan moeilijk anders gaan dan stil te staan bij het inmiddels beruchte Covid-19. De laatste repetitie met ons koor was op 10 maart 2020. Daarna hebben we elkaar door de opmars van het virus niet meer gezien. Telefonisch heb ik natuurlijk enkele leden wel nog gesproken.

Ook bij onze vereniging heeft het virus een aantal personen besmet met als gevolg dat we van een lid afscheid moesten nemen zonder dat ook daadwerkelijk te kunnen doen zoals we dit normaal doen. Verderop is een In memoriam van Frits Hendriks.

Het is een ongekende tijd waarbij we, zeker in de leeftijdsgroep van ons koor, niet te lichtzinnig mogen omgaan met het weer opstarten en het is een uitdaging om een manier te vinden waarbij risico's tot een minimum kunnen worden beperkt. Zeker koorzang is door de manier van uitoefening een makkelijke infectie bron. Online repeteren klinkt leuk maar is met bijna 80 leden onbegonnen werk. Het jaar 2020 is voor ons een jubileumjaar zonder dat we daar veel aandacht aan hebben willen schenken maar door het virus wel echt tot een minimum wordt beperkt.

De koninklijke zangvereniging Venlona bestaat dit jaar in augustus 120 jaar. De geplande partnerreis in juni naar Regensburg is uiteraard opgeschoven en we hopen dat we het volgend jaar de reis alsnog kunnen gaan maken. We hadden wel wat leuke projecten gepland die nog niet helemaal uitgewerkt waren omdat het daar ook gewoon nog te vroeg voor was. De regeltjes worden langzaam versoepeld maar hoe het er voor ons uit ziet? We weten het (nog) niet. We hebben dit jaar maar liefst 7 jubilarissen, vijf leden 40 jaar lid en twee 25 jaar. Dit vieren we normaal gesproken met een mooie invulling van een Caecilia dag-avond waarbij de jubilarissen dan in het zonnetje worden gezet. Hoe we daar dit jaar een invulling aan kunnen geven is voor nu een groot vraagstuk. Beste mensen, ik wil wel afsluiten met de woorden dat we elkaar tijdens een van onze uitvoeringen zullen zien maar dat zal dan op zijn minst na de zomer zijn. Tot 1 september 2020 zijn tenslotte de grotere bijeenkomsten/evenementen verboden.

Ik wens u allen een goede gezondheid en waar nodig van harte beterschap en wellicht tot later.

Met hartelijke groet,
Huub Brouwer.





Als ademen niet meer vanzelf gaat

Covid-19

In de tweede week van maart is er in het land is heel wat reuring over het Coronavirus, Covid-19, maar bij ons zal het wel meevallen, denken we.

De Minister President heeft het over groepsimmunitet, besmetting voor iedereen vermijden lukt niet, dit virus is niet te stoppen. Zo denk ik ook, niet dat ik bewust een besmetting zal opzoeken, maar ik kan het maar alvast gehad hebben, bovendien ben ik de laatste dertig jaar nooit meer ziek geweest, dus wat kan mij gebeuren? Ik heb dan totaal niet in de gaten wat me te wachten staat.

Op Maandag 16 maart gaat Nederland in een intelligente Lock Down. Ach-

teraf moet ik toegeven dat ik dan al wat hoest, maar ik voel me best goed. Daags erna krijg ik 's avonds 39,1°C koorts en neem ik twee paracetamol. Tegen

één uur 's nachts is de temp 40,5 °C. Van het begin af aan voel ik dat dit geen gewone griep is dus ik vermoed dat Covid-19 mij bereikt heeft. Ik heb geen idee, waar en van wie ik dit heb opgelopen. Omdat ik alleen ben en de koorts zo hoog blijft bel ik 's nachts de Huisartsenpost. Ik mag naar het ziekenhuis komen.

Vanwege besmettingsgevaar kan ik niemand vragen me te brengen en zelf rijden met hoge koorts is eigenlijk

onverantwoord, maar nood breekt wetten. Een vriend van me rijdt voor me uit. Ik moet om 0:40 uur op de parkeerplaats in de auto wachten, word gebeld en dan word ik afgehaald door een dokter in een maanpak (beschermende kleding).

De dokter luistert mijn longen, hoort een longontsteking, geeft me een kuurtje mee en een briefje voor bloedprikken en een longfoto voor de volgende dag. Door het wachten op de koude parkeerplaats en een extra stoot paracetamol is de koorts weer gezakt en mag ik weer naar huis. Mijn kinderen, die op afstand door whatsapp op de hoogte blijven, vinden het maar niks. Zij hadden liever gezien dat ze me daar hadden gehouden.

Thuis ga ik verder met 6 keer per dag 1000 mg paracetamol en houd continue contact met mijn huisarts, die

Hoe Covid-19 mij te pakken kreeg.

me later vertelt wat de bloedsuitslagen zijn en dat er op de foto een dubbele longontsteking te zien is. Eind van de week gaat het opnieuw fout. De

huisarts heeft me een zuurstofverzadigingsmeter gegeven ('n klemmetje op je vinger met een rood lampje) en die meter geeft aan hoe hoog het zuurstofgehalte in het bloed is. Omdat ik opnieuw hoge koorts heb en het zuurstofgehalte in mijn bloed te laag is, moet ik terug naar het ziekenhuis. Nu kom ik bij de longarts. Er wordt nu wel meteen op Corona getest. Omdat wat later de koorts is gezakt en de zuurstofverzadiging weer goed blijft



kan ik opnieuw naar huis, opnieuw grote ongerustheid bij mijn kinderen.

Mijn eetlust is flink gezakt en ik bestel wat tegen de misselijkheid en prikkelhoest. Daarmee moet ik het vol kunnen houden. De koorts blijft tot en met het weekend boven de 40°C en die bestrijd ik trouw met 2 paracetamol iedere 4-6 uur.

In het weekend wordt ik gebeld door de GGD omdat mijn test positief is en ze sturen me quarantaine richtlijnen per e-mail.

Ik maak me zorgen over wie ik zonder het te weten besmet zou kunnen hebben en vraag me af wie mij heeft besmet.

Dan plotseling na 5 dagen hoge koorts heb ik 's morgens 37,6°C en ik denk dat de Corona-besmetting nu voorbij is, maar het ergste moet nog komen. Ik ben de koorts dan wel kwijt, maar ik ben kapot moe, heb geen lucht en moet hoesten.

Als daags erna mijn zuurstofverzadiging naar 85% is gezakt staat de

huisarts binnen de kortste keren op de stoep en 10 minuten later ga ik met de ambulance voor de derde keer naar het ziekenhuis, maar deze keer houden ze me daar.

Al in de ambulance krijg ik een **zuurstofmasker** op en dan stijgt de verzadiging direct naar 100%. Op de afdeling begin ik met **malariapillen** (chloroquine) want dat is het enige middel dat misschien kan helpen.

Afhankelijk van de verzadiging wordt de zuurstof gedoseerd. Als de verzadiging te laag is voel ik dat meteen: ik ga hyperventileren en happen naar lucht. Ik word angstig en ik raak in paniek, wat ik nog nooit heb meegemaakt. Voor het eerst van mijn leven word ik echt geconfronteerd met mijn sterfelijkheid.

De zuurstof wordt toegediend op allerlei manieren van een neusbril, een slangetje in de neus tot en met allerlei kapjes. De ene methode is verschrikkelijk en de andere geeft niet genoeg





Als ademen niet meer vanzelf gaat Covid-19

zuurstof. Wat een ellende. Daarnaast voer ik een doorlopende strijd met mijn neusverstopping, want zuurstof zonder doorgang in de neus komt niet goed naar binnen. Dus ik gebruik afwisselend neusdruppels, zout water en een crème (vaseline mag niet bij zuurstofbehandeling).

Met terugwerkende kracht krijg ik nog meer bewondering voor mij echtgenote, die drie maanden geleden in ditzelfde ziekenhuis heeft moeten vechten voor haar leven, maar die die strijd niet heeft gewonnen.

Ik heb een kamer op de speciale Covid-afdeling en kom de rest van mijn verblijf niet meer van die kamer af. Soms ligt er enkele dagen iemand naast me, met wie ik nauwelijks contact heb. De eerste kamergenote is zo slecht, dat ze gauw genoeg van de kamer wordt gehaald, ik denk er het mijne van, dat kan ook mij overkomen. De tweede is hevig dement en mag gelukkig naar huis als er opvang is geregeld. Voor de rest ben ik 24 uur alleen met mezelf. Het enige contact met de buitenwereld verloopt via whatsapp.

Na drie dagen Chloroquine ben ik doodziek: ik krijg jeuk en huiduitslag, ben misselijk tot brakens toe en krijg een kapotte pijnlijke tong en keel. Eten lukt niet meer. In overleg met mijn kinderen en mijn huisarts besluit ik die medicatie te stoppen. De volgende dagen na het stoppen met Chloroquine voel ik me al gauw beter en kan ik weer wat eten.

Na de zevende dag komt op dinsdag 31 maart de omslag, zuurstof heb ik



steeds minder nodig. Mijn wanhoop verdwijnt en ik zie weer een toekomst voor me weggelegd. In rap tempo kan de zuurstoftoediening omlaag en die kan daags erna worden gestopt. Mijn verzadiging is weer 100%. Ik ben wel volledig gesloopt en kan niet lang op mijn benen staan.

Op 1 april, na 9 dagen ziekenhuis opname, met een gevoel dat ik op de rand van de afgrond heb gestaan, mag ik, 8 kg afgevallen, met een conditie van 0,0 en een flinke prikkelhoest thuis in mijn eentje gaan aansterken. Ik voel met het bos ingestuurd en moet in quarantaine blijven totdat ik 24 uur zonder klachten ben.

Wat is zonder klachten? Ik wil graag weten waar ik aan toe ben, hoe lang gaat dit duren? Komt het herstel vanzelf en houd ik er iets aan over? Moet ik geen medicatie hebben? Moet ik niet gecontroleerd worden? Het is een nieuwe ziekte, niemand weet het. Ik mail bekende collegae en app met mijn huisarts want bellen lukt bijna niet omdat ik de eerste dagen nauwelijks

kan praten aan de telefoon. Een ding is duidelijk, ik zal veel geduld moeten hebben. In het ziekenhuis was er af en toe een zuster of broeder met wie ik mijn zorgen kon bespreken, maar thuis moet ik het alleen doen.

E-mail berichtjes, bloemen en kaarten voor beterschap doen me goed. De burens, die ik in een buurtapp op de hoogte houd, bieden zich aan om boodschappen te doen en dat werkt perfect (niet verder dan de achterdeur). Koken is een hobby van me en daar heb ik dan ook niet zoveel moeite mee, maar mijn smaak is weg. Zelfs koffie verdraag ik niet wijn al helemaal niet. De bovenlaag van mijn tong voelt als schuurpapier.

Een week na ontslag mag ik de quarantaine beëindigen en met anderhalve meter afstand kan ik, zoals iedereen,

weer naar buiten. Ik probeer iedere dag maximaal een uur te wandelen en dat kost me veel inspanning. Ik ben dan blij als ik weer thuis ben. Buiten is iedereen geweldig enthousiast die ik tegenkom, dat is dan wel weer prettig. Na twee weken heb ik contact kunnen leggen met een bevriende longarts, die me dezelfde dag nog heeft gezien en direct een CT-scan heeft laten maken. Dat was wel even slikken. Zonder longbeschadigingen kom ik er niet vanaf, maar wat het uiteindelijke resultaat zal zijn en wat ik dan nog kan is pas over enkele maanden te zeggen.

Sporten en zingen is er voorlopig niet bij. Ik moet afwachten en het beste ervan hopen. Mijn vrienden zeggen: "onkruid vergaat niet".

Laat ik me daar maar aan optrekken.

Joep Jansma.



CLIM.nl
VEUR ÔG WEBSITES,
GRAFISCHE VORMGAEVING,
DRÛKWERK,
FOTOGRAFIE
EN MULTIMEDIA
PRISENTASIES

Drûkwerk en website as
kompleet verhaal,
beej CLIM kriegse 't allemaol

til. 077 3523427 info@clim.nl www.clim.nl @climnl





WWW.ALETO.NL 077-8800700



UITGAANSBUS Tel 077-8800700 / 063-7700800
 info@uitgaansbus.nl
 www.thepartyontheroad.nl



Lunch, diner, vergaderen, borrelen, feesten, partijen en het nachtleven in het gezelligste Grand Café van Venlo! Parade 25, Venlo - tel. 077-850 7421

**DO RE MI
 FA SOL LA**



zien op zijn mooist

Klaasstraat 19, 5911 JN Venlo | 077-3541563 | www.xie.nl



Frits Hendriks

In memoriam



Ozze Frits,

Frits is in ut begin van 2014 samen met zien broor Frans lid gewaore van Venlona.

Frits waas twieëde tenor en zodoende kwaam hae terech in mien partie. Ik waas op det moment partie commissaris en waas den auk belast met het plaatse van nije leje. Met plaatse is het den meestal de bedoeling det ut nije lid naeve get ervare zangers kump te zitte.

Dus kwaam Frits tusse Wim Vollebergh en mich zitte. Ich heb Frits op dees manier liere kenne as eine rustige mins dae gaer zien partieke zong. We hebbe dukker get gekuit onderling en ut ordene van ziene map haete noeit echt onder de kneen gekrege. As hae weer ens un partie aan het zeuke waas zag ik dukker taege um "wat is ut weer un zootje". "Jao det klok", zei Frits den, "Dao mot ich is unne kier get aan doon". Frits is same met zien vrouw meigewaes nao Timisoara en auk op de manneis nao Luxemburg waase aanwezig. Frits haet in Luxemburg de kamer gedeild met zien broor Frans. Beide oetstepkes haete vuul plezeer gehad.



En nou is Frits der neet mier. Het beruchte virus en get angere lichamelijke ongemakke ware te vuul veur um. Frits, we gaon dich misse in de club. Waas altied un redelijk stil aanwezige zenger. Waas tevreje wie ut ging en der waar neet vuul wao se get op aan te merke hads.

Allein zien plek naeve

Wim Vollebergh, die waas Heilig. Ze hebbe twieë kier geprobeerd um Frits op un anger plek neer te zette. Den stond Frits op, ging of nao de veurzitter of nao de partie commissaris en zei met naodruk dette zien plaats teruuk wilde hebbe en anders zou hae zich bedanke.

Beste Frits, as Venlona hebbe we dich neet ut afschied kenne gaeve wat we as koër toch erg belangriek vinde. Helaas auk det haet te make met de tied wao we nou in laeve. Straks, as alles weer relatief normaal is, zulle we in idder geval nog ein moment pakke wao we aan dich dinke en dich de iër bewieze die se verdeens.

Dien maatje in de beginjaore beej Venlona,

Huub Brouwer





Verhoès

Fletappartement

Weej zien verhoès. Niks bezónders neteurlik, maar waal vermeujend. Ik gaon 't noow neet hebbe euver wiewuuël rotzooi me weg mót goeje of wiewuuël kilo ik aafgevalle bin. Nae huur. Geej mót dit stókske mièr zeen as 'n verhoès-berich.

Weej zien verhoès van 'n hoès nao 'n flet. Elly zaet, det ik dao "apartement" taegé mót zegge. Alle kleinkinder zoele kómme helpe met sjouwe. Det kwaam d'r aevel neet van in verband met de Corona. 't Kleine gerei hebbe we euvergebrach met zó'n winkelkerke van de Jumbo.

Man, man waat hebbe we geloupe. Iddere aovend 'ne kièr of tièn. De muibels woorte door 'n verhoèsbedrièf euvergebrach. Ik woeën noow in de Vinckehofstaete met "ae", dus det klink al sjiek. Van de veerentwintig wuuëninge waere d'r dreej bewoënd door Venlonaleeje en ein door Ans, Jeu Vaes zien vrouw. 'n Hoeëg Venlonagehalte dus. Taegeneuver mich, aan de andere kant van de waeg, woeëne ouk nog twieë Venlonaleeje, dus 'n muzikale buurt.

Ik zit noow 'ne maand in det of die fletappartement en veul mich d'r al aardig thoès. Allein det verrekete Coronavirus. Ik heb nog gen bezoek gehad en Ziggo verdomd 't um mich de T.V. fetsoendelik aan te sloète en miene tillefoon is zoeë aangeslaote det de basistillefoon in de maeterkas zit. De maeterkas zit aevel op de gank. As ik tillefoon krièg, klink det geklingel zoeë hard euver de gank, det idderein

meint det emus um belt. Op de gank huurse dan: "Met Janse, met Hendriks met Wolmuts enz.". Det is dus winne.



In 't begin misde ik miene haof. De veugel flote dao 's morges zoeë schoeën en de reiger visde in miene vièver. Ein van mien buurvrouwe haet noow iddere daag 'n kouw met veugel op eur balkon staon. Die bieëste houwe mekaar de

kouw oèt en fluite dus de ganse daag. Gek wuurse d'r van. Veer parkiete in 'n kleine kuike en 'n stekske waar d'r maar dreej op kinne zitte. Det guf probleme.

D'r zien ouk leuke dinge. Assé op de derde verdeping nao ónder steis te kièke zuüsse de grièze golf veurbeej kómme.

De kappers meuge neet mièr werke en me zuùt beej idderein de oètgreuj al maar grutter waere. 'n Leuk vruiwke met

kaolzwarte haor, wuurt langzaam 'n grièze doëf. Det kinse van baovenaaf good zeen.

Mien kleindochter meug neet op bezoek kómme, maar wilt ós waal gaerzeen. 't Geit ónder op de straot staon en rup: "Oma", naor baove. Alle oma's die det gehuurd hebbe kómme 't balkón opgerend. 't Kind schrik zich de mies en wilt alweer weglaupe. Zoeëvuul aandach had 't neet gewild.

Veur ik nao boète gaon, kiek ik ièrs efkes op straot, waat idderein aan haet, zoeëdet, as ik nao de begaone grónd aafzak, weit of 't werm of kalt is. Waor de wind vanaaf kump, kin ik zeen aan de stand van de windmeules in Duitsland. Och zoeë lièrt me van alles beej, asse op 'n flet geis woeëne.

't Vrouwegehalte is qua aantal waal hoeëg in de Vinckehofstaete. Ik weit neet of dit 'n veurdeil of 'n naodeil is, umdet ik beej idderein minstes anderhalve maeter aafstand mót halde. Ik heb aevel zoeë mien vermoede.

Um dit verhoèsberich aaf te sloète, krièg geej noow mien adres, zoeëdet as geej op bezoek wilt kómme, geej weit, wao geej mót zien.

As alle ozel veurbeej is, ziet ge welkóm op Vinckenhofstraot 107, 5913EC Venlo. Neet allemaol tegelièk natuurlik.



JUMBO BENDERS

VENLO - BLERICK

DIGITALISEREN van beeld en geluid

- * film, video en muziek
- * foto, dia en multimedia
- * branden, saven en rippen

www.studioadato.nl/ info@studioadato.nl
Stalbergweg 150 Venlo 0773514844

Studio ADATO

TANTE BET



Tot ziens beej
Piet Dings

Cafe Tante Bet
Parade 17, 5911 CA Venlo

Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114

E-mail pietdings55@gmail.com



Nie in jork

RESTAURANT

Keulsepoort 14 Venlo - tel. 077 351 54 54

2 locaties dezelfde gastvrijheid!

**DRUKKERIJ
KNOOPS**

Winkelveldstraat 27-Venlo
077 351 61 16
info@drukkerijknoops.nl
www.drukkerijknoops.nl

**FOTO K!NO
L!NDERS**

Klaasstraat 32 | 5911JR Venlo | 077-3513137
www.fotokinolinders.com | info@fotokinolinders.nl

**SELFIE-
EVENT
BOX**

det zien **PASFOTO'S**

Op z'n Directeurs

one-liners



**Uitspraken van onze dirigent,
verzameld door Chris Frencken.**

- De nootjes waren goed, dus het was mooi?... Nae dus!!!!
- Dus veer zinge dit sjtuk in het Duits op zien Roesisch...
- Geer mot zinge wie ein dame mit get op de plank... neet ohne plank...
- Geer mot kieke jonges... anders waer iech te energetisch...
- Zo'n koer mot ein zelf-functionerend orgaan zien...



Fried's overdenkingen

Corona

Ondergedompeld in
ongezien natuurgeweld
wordt blind
de sterkste mens geveld
vrijheid aan banden gelegd
door bestuur, reclame, media
conditionering van buiten aangepraat,
metterdaad gaan denken en voelen
samen
maar dan komt nog het doen
hoe betrek jij jezelf in het bekwamen
vanuit ruime empathie
Amen

Spreuken

van Fer:

- Innerlijke rust; in mijn hoofd ben ik alvast een moestuintje begonnen.
- Af en toe moet je je leven ondersteboven houden om te zien of er nog meer in zit.
- Je bent pas oud als spijt de plek van je dromen inneemt.
- Waar een oordeel begint, eindigt de waarneming.
- Het gaat in het leven niet om het geven van de goede antwoorden, maar om het stellen van de juiste vraag.
- Zelfs een doodlopende weg kent een weg terug.

(UIT: VERZAMELD WERK VAN FER HOEDEMAEKERS)





Grootste en helderste van 2020

Supermaan

Dinsdagavond 7 april was er volle maan, een zgn. "Super" maan te zien en vanwege de zeer goede atmosferische omstandigheden was hij bijzonder briljant. Deze heldere transparante lucht hebben we mede te danken aan het feit dat er vanwege de coronacrisis nauwelijks vliegverkeer is boven Nederland!

De toevoeging "Super" is wat erg overdreven, dertien keer per jaar zijn er volle manen en een aantal hiervan zijn voor het oog praktisch niet van een super maan te onderscheiden.

De baan van de maan om de aarde is geen perfecte cirkel maar een ellipsbaan. Hierdoor staat de maan soms

wat dichterbij dan gemiddeld en soms juist verder weg. Dinsdag 7 april rond 22.00 uur mezt. (Midden Europese Zomer Tijd) stond hij op de kleinste afstand van dit kalenderjaar: 353.335 kilometer. Hierdoor oogt de volle maan 7 procent groter dan normaal.

Tussen een maan die in het apogeum (verst weg) en het perigeum (dichtst bij) staat is er wel een groot verschil. Zie mijn opname in 2006. In afstand kan dat wel tot zo'n 50.000km verschillen! De getallen 29'42" en 33'49" geven de schijnbare grootte aan in boogminuten dus +/- een halve graad.

Sinds een paar jaar noemt de populaire pers zo'n extra grote volle maan een 'Supermaan'. Dit tot ergernis van veel wetenschappers. Die vinden het allemaal overbodige opschudding. 'Men heeft er blijkbaar veel voor over om normale verschijnselen die al

voorkomen sinds het ontstaan van ons planetenstelsel te bombarderen tot superevenementen.

Overigens ziet de maan, als hij nog laag aan de oostelijke hemel staat, wel degelijk groter uit dan normaal. Dat is altijd het geval bij de opkomende volle maan.

Het is een vorm van optisch bedrog, die bekend staat als de maanillusie: de maan lijkt groot doordat we hem in hetzelfde beeldveld zien als vertrouwde objecten op aarde.

Je kunt het gemakkelijk zelf checken, door de grootte van de maan te vergelijken met de grootte van een eurocent die je - met uitgestrekte arm - tussen duim en wijsvinger houdt. Je zult zien dat de laagstaande volle maan iets kleiner is dan die eurocent, en als je dat later in de nacht nog een keer doet, is er geen enkel verschil zichtbaar.

VELE SOORTEN MANEN. IK NOEM ER EEN PAAR:

Roze maan: Onder die naam staat de volle maan in april ook bekend. Maar aan de kleur van de maan verandert niks. De naam komt van de vlambloem of flox, een vaste plant die in april in bloei staat met mooie roze bloemen. Wolfmaan: Dat is de eerste volle maan van het jaar. Deze naam komt van de Indianen die in hartje winter vaak het gehuil van de hongerige wolven steeds dichterbij het dorp hoorden komen.

Blauwe maan: Een blauwe maan is geen natuurverschijnsel en de maan

Aankondiging in de dagbladen
en NOS journaals.



Venus 01-04-2020 om 21.00 mezt.

kleurt ook niet blauw. De term wordt gebruikt om aan te duiden dat we twee keer een volle maan krijgen binnen één kalendermaand.

Bloedmaan: Een bloedmaan krijgen we na een maansverduistering, als de aarde tussen de volle maan en de zon schuift. De maan staat zo in de schaduw van de aarde, waardoor ze een oranjerode kleur krijgt.

LICHTPUNTJES

Er zijn aan de hemel trouwens meer lichtpuntjes zichtbaar in deze duistere tijden. De zeer heldere 'ster' die je na zonsondergang in het westen ziet, is de planeet Venus. Deze heeft net als de maan schijn gestalten. Zie foto.

En ja, de kosmos heeft zijn eigen corona: het kleine boogje van sterren dat je tegen middernacht hoog in het oosten ziet is het sterrenbeeld Corona Borealis, de Noorderkroon, wel even een donkere plek opzoeken!

Frans Kerren.





- 19 Hotelzimmer mit zeitgemäßem Komfort
- Parkplatz am Haus
- E-Bike Anschluss
- Abschließbare Fahrradgarage
- Sommerterrasse
- Deutsche und internationale Küche

Das Haus mit der persönlichen Atmosphäre seit 1967



Annastraße 13 • 47638 Straelen • Tel. 02834-1581 • info@siegburger.de • www.siegburger.de

HECKER

INFRA • SLOOP • RECYCLING

Columbusweg 9 5928 LA Venlo +31 (0)77 351 36 21 hecker@hecker.nl www.hecker.nl



Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein



VENTTRI®

Venttri.nl Makers of custom presentation products

Benders club-actie

Iedereen bedankt voor het meedoen aan de actie van JUMBO-BENDERS "SPEK DE CLUB KAS".

Onze penningmeester mocht de cheque laatst in ontvangst nemen. Een cheque met het mooie bedrag van €938,-!!!

Een speciaal woord van dank aan de leden die op de vrijdag in de winkel van JUMBO-BENDERS hebben gestaan, T.w.: Ron Gribling, Jan Hendriks, Guus Haeijen, Pierre Hendriks en Jo Smeets.

En natuurlijk niet te vergeten alle mensen die in de winkel de vouchers hebben ingevoerd in het systeem!!





Er gaat een.....

Corona



Er gaat een virus over de wereld en we hebben er geen grip op. Doordat we er nog geen grip op kunnen krijgen en het virus zo om zich heen slaat besluit onze regering om maatregelen te nemen, een van die maatregelen: blijf binnen!

In het begin dringt het nog niet zo tot je door maar geleidelijk aan dringt de ernst van dit virus via beeld en geluid je huiskamer binnen.

Mijn week is normaal best redelijk gevuld: twee morgens per week werken als chauffeur, een of twee avonden per week vrijwilligers werk bij het filmhuis, Tarotcursus geven, samen met Til van Nieuwenhuizen, tarotconsulten, koor repetitie bij Venlona, twee tot drie keer per week naar de sportschool en dan nog de afspraken met vrienden en familie en dit wordt allemaal stopgezet. De eerste week was het zoeken, wat hangen op de bank, TV kijken enz. ik dacht dit moet anders.

Ik ben een weekschema gaan maken

om wat regel in mijn dagelijkse leven te krijgen want dat binnenblijven kon nog wel eens een tijdje duren.

Ik neem mij voor om rond 8.30 uur op te staan, sportschool gaat niet meer dan maar thuis wat oefeningen gaan doen, drie keer per week moet kunnen.

Ik ging mij ook voornemen om iedere dag iets in huis te doen er ligt nog genoeg wat eens aangepakt moet worden, twee tot drie uurtjes per dag is ruim voldoende.

Ondertussen is het middag en dat is voor de "leuke" dingen, ik heb nog boeken genoeg op mijn e-reader dus het aantal leesuren is fors toegenomen, legpuzzels weer eens uit de kast gehaald, zeer rust gevend en spotify, veel naar muziek luisteren, lijsten maken, ook een mooi tijdverdrijf.

Ik ga eruit voor de boodschappen (een aanrader de AH xl, een supermarkt met ruime winkelpaden waar je de ruimte

hebt) ik noem het mijn Eftelinguitje. Even een frisse neus d.m.v. een wandeling of fietsen en dan weer naar binnen zoals de meeste mensen dit doen.

Deze bizarre situatie brengt ook de mensen weer samen ook al is er geen fysiek contact onze digitale wereld maakt nu gelukkig heel veel mogelijk, als je ziet hoe vindingrijk mensen zijn op dit gebied, het is geweldig. Over mensen op afstand, een Venlona lid belt mij op: Ger bisse thoes? Ik zeg wae neet? Ger ik heb ein appeltaart gebakke, helse daor van, dan kom ik dich dalik ein stuk bringe, ze is nog werm, ik bel aan en dan hang ik ze aan de klink van de deur, okè. Dat is toch superleuk, een ander keer gaat de deurbel, ik heb een bloemetje voor u, staat er een grote bos bloemen voor de deur van mijn dochter uit Rotterdam, een zonnig boeket met een dikke knuffel.

Nou dan ben ik even stil en dankbaar, bij minder leuke dingen zit ook altijd iets moois tussen.

Wat mij ook opvalt, vanaf dat we binnen blijven is het goed tot mooi weer, de natuur de aarde krijgt rust en dat is misschien wel nodig want het kon allemaal niet op, meer en meer moest het zijn en nu is er ineens een stop op dit alles, moeten we hier iets van leren? Ik kijk nog eens in mijn agenda, allemaal lege dagen op een dag na, afgelopen zondag en ik zie staan Venlona Amici in Musica stadsomroep, ik heb gekeken en het was mooi om deze concertreis naar Timisoara in Roemenië met deze dagen weer eens terug te zien.

Ik mocht deze reis met Venlona meemaken als gast, ik luister naar de muziek en naar de mannen die over het koor praten met veel passie en enthousiasme. Nu vijf jaar later kijk en luister ik ernaar als koorlid en kan alleen maar zeggen ik snap het.....

Blijf gezond en pas goed op jezelf.

Ger van der Koelen.



Vriendelijk verzoek
aan iedereen, ook aan de donateurs:

I.v.m. het up-to-date houden van de juiste gegevens, verzoeken wij vriendelijk iedereen die een nieuw e-mailadres heeft of nieuwe adresgegevens, dit door te geven aan onze 2e secretaris:

Jacques Drost:
secretaris2@venlona.net



Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620





SLAGERIJ Schreinemachers

Voor natuurzuiver vlees van gegarandeerde herkomst

Liyar
vriende de porc exclusive

Wagyu
FARM



Gasthuisstraat 3 Venlo
077 - 3513239
info@partnerinfood.nl

www.partnerinfood.nl



Fysiotherapie Genooi

- Contracten met alle verzekeraars.
- Huisbezoeken.
- Verwijsbrief arts niet nodig.

Paul Banziger • Telefoon 077-3745445
www.fysiotherapiegenooi.nl • fysiogenooi@hotmail.nl



Hallo leden van

Venlona

"Even
voorstellen"

Martin Toonen

Naar aanleiding van het verzoek om een stukje te schrijven voor de elektronische nieuwsbrief, wil ik me even voorstellen.

In mijn professionele leven was ik snijbloemenkweker aan de Weselseweg in 't Ven.

Dit bedrijf heb ik eerst met mijn vader gerund. Later toen mijn vader is overleden heb ik het voortgezet met mijn echtgenote Tiny tot 2000, toen ben ik gestopt met het bedrijf.

Doordat ik tuinder (gerdeneer) was werd ik voor de militaire dienst vrijgesteld, en werd buitengewoon dienstplichtige. Hierdoor moest ik een vervangende dienstplicht vervullen en mijn keuze viel op de reservepolitie, later vrijwillige politie. Dit heb ik ruim veertig jaar gedaan.

Door de functie bij de politie kwam ik in aanraking met het Venloos Politie Mannen koor. Hiervan ben ongeveer 20 jaar lid geweest totdat het wegens onvoldoende belangstelling bij de collega's van de politie werd opgeheven. In die tijd hadden we Antoine Versleyen als dirigent. Hij vroeg mij toen om eens naar Velden te komen naar het gemengde koor Animo waarvan hij

tweede dirigent en vaste pianist was. Hiervan ben ik ongeveer 12 jaar lid geweest totdat het werd opgeheven wegens te weinig leden en waarvan er velen al een hoge leeftijd hadden. Ik ben op 11-02-2020 naar Venlona gekomen omdat ik wilde blijven zingen

(mijn idee was al langer naar Venlona te gaan) dit kon niet omdat de repetitieavond ook op dinsdag was, de zelfde avond als bij Animo.

Op de eerste repetitie voelde ik mij direct thuis, het gaf mij hetzelfde gevoel dat ik had als bij het mannenkoor van de Politie, wat toch mijn voorkeur had.

Verder hoop ik dat de repetitieavond weer snel terug komt want ik mis de dinsdagavond. Ik kom de dagen redelijk door, ga als het goed weer is (droog) fietsen en ken al bijna alle binnenwegen in de omgeving.

Blijf allemaal gezond en tot snel op de dinsdag avond.

P.S. Ik heb een kleine hobby: het verzamelen van bierviltjes, dus als iemand viltjes heeft van verre landen dan houd ik mij aanbevolen.

Martin Toonen.





Een klein levensverhaal

Wim Schepers

Wim werd geboren in Nieuwenhagen, het huidige Landgraaf. Hij komt uit een muzikaal nest, moeder Mia was een zeer verdienstelijke mezzo sopraan, en vader Louis zong al vanaf zijn prille jeugd in diverse koren. Opa Schepers zong in de toen zeer bekende mannenkoor, Stemmen van de Mijnstreek, als tenor.

Bij Wim thuis stond een oude aftandse, gehuurde piano en Wim werd al op vroege leeftijd aangetrokken door het zwart-wit van de toetsen. Na zijn Algemene Muzikale Vorming bij Guus Erkens, mocht Wim een instrument kiezen, het werd de piano. Mijnheer Guus zei toen nadrukkelijk: "kies de viool", maar "nee", zei Wim toen al eigenwijs, het wordt de piano. Zijn eerste echte pianolessen volgde Wim aan de muzikschool van Kerkrade, onder de muzikale vleugels van Tjeu Heijltjes, die, naar later bleek, ook nog familie blijkt te zijn.

- Samen met Tjeu is Wim naar de voorbereidende klas aan het Conservatorium te Maastricht gegaan.
- Na twee jaar, toelating voor het echte werk.
- Wim kwam voor hoofdvak piano terecht bij Frederic Meinders. Een harde, maar zeer goede leerschool, naar later bleek bracht Frederic de zelfwerkzaamheid naar boven.
- Zijn quote, "overtuig mij maar, hoe, dat doet er niet toe"
- Het begeleiden van koren en zijn



moeder aan de piano zat er al vroeg in. Op twaalfjarige leeftijd was Wim samen met moeders in een uitzending van het radioprogramma, "Zin in Muziek" en niet alleen begeleid, maar ook nog solo gespeeld, Children's Corner van Bela Bartok.

- Wim studeerde af als docerende en uitvoerend musicus piano, met onderscheiding.
- Tijdens zijn studie werkte Wim als begeleider van Zangkoor Molenberg, waar pa en ma met veel plezier

hun deuntje meezongen. Moeder Mia had in die tijd priv es van John Br ocheler.

Deze werd opmerkzaam na het horen van een bijzonder operaconcert, waarbij Wim de begeleiding in handen had, en blijkbaar, ijverig zoals hij was, zo ongeveer de gehele orkestpartij met twee handen liet weerklinken.

- Het aanbod van John Br ocheler kwam, hij bood aan een gedeelte van het examen uitvoerend musicus samen te doen in de vorm van een tweetal zeer mooie cycli, Vier Ernste Gesange van Johannes Brahms en Dichterliebe van Robert Schumann. De basis voor een zeer langdurige intensieve samenwerking was gelegd.
- Talrijke operarollen, liederen en vooral het op zoek gaan naar en ontdekken van de eigen muzikale persoonlijkheid, het was een boeiende tijd die vooral de liefde en de aangeboren intuïtie, alle aspecten van het zingen en performen, naar boven bracht. Niet alleen als pianist, maar ook als coach ontstond een onderling vertrouwen, liefde en respect voor dit zo gecompliceerde vak van de zangkunst in al zijn aspecten.
- Wim studeerde zang bij Leo Ketelelaars in Vaals en Charles van Tassel in Amsterdam.
- Masterclasses gevolgd bij Geoffry Parsons in London en Hartmut Holl in Utrecht.

- Studeerde koordirectie aan de Musikhochschule in Aken en orkestdirectie bij Huub Pittie.
- Als pianist/coach werkte Wim met John Br ocheler, Harry Peeters en vele anderen.
- In de hoedanigheid als pianist begeleidde Wim vele recitals, waaronder met John Br ocheler, in 2008, de Winterreise van Franz Schubert, in een wel zeer bijzonder setting. Gast solist bij de toenmalige Nederlandse Volksopera te Maastricht.
- In de periode 1991-1999 verantwoordelijk voor de instudering van vele operettes bij Muziektheater Orpheus in Roermond. Daar ontstond ook zijn liefde voor het theater, werken met regisseurs, de theater-

LEES VERDER OP PAGINA 23 ►►



”Vrienden van Venlona,
ondersteuners van goede ideeën”



Stichting Vrienden van Koninklijke Zangvereniging

Venlona

Die 2 Brüder von Venlo	Venlo
Sef Thissen	Venlo
ABSVDL Kusters/VDL Bus Venlo B.V.	Venlo
De heer Frans Bouwens	Venlo
De heer M.P.G. Canjels	Venlo
Colbers Beheer B.V.	Tegelen
Pedicure Ine Frencken- Op de Laak	Venlo
Kellpla B.V.	Venlo
De Kievit Verhuizingen	Venlo
Scelta Mushrooms B.V.	Venlo
Leurs Tuincentrum B.V.	Venlo
Schoonmaakbedrijf van der Meulen B.V.	Venlo-Blerick
Peters-Cabooter Herenkleding	Venlo
VeTeBe B.V. Makelaardij en Hypotheken	Venlo
De heer J.G.H.M. Schlooz	Venlo
Drogisterij-Parfumerie Seuren B.V.	Venlo
Hela Thissen B.V.	Venlo
De heer J.W.H. van Beek	Venlo
Flower Power B.V.	Venlo
Foto Kino Linders	Venlo
Mevrouw F. van Enkevort-Beurskens	Venlo
Jos van Rensen, Interieur en advies	Venlo
Smeets Mercedes Benz Venlo B.V.	Venlo
Wim van Nieuwenhuizen Advies	Venlo
Mevrouw E. Sanders	Grubbenvorst
De heer P. Stroeken	Venlo
De heer P. Tijssen	Venlo
De heer Karel Hermans	Venlo
CTV Multimodal Container Transport	Venlo
Gommans Verzekeringen	Venlo
MAJW	Heerlen
De heer L. Faassen	Belfeld

Voor info: vrienden@venlona.net • Secretariaat: 077-35 498 71

VERVOLG

Een klein levensverhaal

Wim Schepers

techniek en vele andere aspecten van deze fascinerende vorm van musiceren en acteren. Onder Wim zijn muzikale leiding vonden er vele klassieke en operaconcerten plaats met solisten en het Neues Rheinisches Orchester Köln. Wim dirigeerde in 2002 en 2009 de voorstellingen van Opera Bouffe Schinderhannes in Roermond.

Momenteel werkzaam als muzikaal leider van:
Mannenkoor RMK 1921, Brunssum
KKM St. Lambertus, Kerkrade
Mannenkoor DSM.(Sabic), Geleen
Koninklijke Zangvereniging Venlona, Venlo. Met deze koren werden 12 en 13 september een tweetal concerten uitgevoerd samen met het orkest en solisten van de opera van Timisoara, een contact wat ontstaan is in

samenwerking met dhr. Frans Meewis, theaterregisseur, de Koninklijke Zangvereniging Venlo en de opera van Timisoara in de persoon van Director Corneliu Murgu. Dit resulteerde in een fantastische concertreis naar Timisoara, in augustus van 2015 en de beide concerten in Heerlen en Venlo op 12 en 13 september van datzelfde jaar. De Documentaire die in het Kader van de reis naar Timisoara is gemaakt door Omroep Venlo is uitgezonden door Omroep Venlo en tevens in 2016 door L1 televisie.

Sinds januari 2020 werkzaam als dirigent en muzikaal leider van Mannenkoor de Brabantzangers EDMK uit Eindhoven.

Wim Schepers. ◀

Agenda

Venlona

Door de CORONA-crisis zijn alle geplande activiteiten helaas **afgelast!**

Voor meer info zie: www.venlona.net

JUNI 2020



Venlona
Nieuws

PAGINA 23



Colofon

VenlonaNieuws ♦ Jaargang 82 ♦ juni 2020 ♦ nr. 2

Koninklijke Zangvereniging Venlona

Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 0433 15
Contributies en spaarfonds storten op
IBAN: NL63 ABNA 0486 5251 39

BESTUUR:

Preses:

Huub Brouwer
Kuiloven 1, 5993 DX Maasbree
Tel. 077-4653 675
E-mail: preses@venlona.net

Secretaris:

Karel Hermans
Dokter Mathijssenstraat 38, 5914 CM Venlo
Tel. 077-3829 115
E-mail: secretaris@venlona.net

Vice-voorzitter/2e secretaris:

Jacques Drost
Wachtpoststraat 53, 5914 AC Venlo
Tel: 06 572 707 85
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net

Penningmeester

Pierre Hendriks
Op de Grensberg 7, 5916 KA Venlo
Tel: 077-3544028
E-mail: penningmeester@venlona.net

PR en communicatie:

Guus Haeijen
Gerard de Vlamingstraat 17, 5913 RV Venlo
Tel: 077-4731859
E-mail: pr@venlona.net

Dirigent:

Wim Schepers
Schovenhof 12, 6418 JN Heerlen
Tel. 045-5414 633
E-mail: dirigent@venlona.net

Repetities:

Elke dinsdag van 20.00-22.30 uur.
Afmeldingen repetities en concerten
uitsluitend bij partijcommissarissen:

1e tenoren:

Johan Driessen, 06 253 286 26
E-mail: pctenoren@venlona.net

2e tenoren:

Deen Wevers, 06 522 022 96
E-mail: pctenoren2@venlona.net

1e bassen:

Jan Hendriks, 06 235 146 85
E-mail: pcbaritons@venlona.net

2e bassen:

Ger van der Koelen, 06 413 789 67
E-mail: pcbassen@venlona.net

Coördinator donateurs:

Leo Nab
Tel. 077-472 2510
IBAN: NL35 ABNA 0250 8310 66
t.n.v. Donateursaktie "Venlona" te Venlo
E-mail: donateur@venlona.net

VenlonaNieuws:

Hoofdredacteur: Guus Haeijen
077-4731 859; 06 236 390 02
E-mail: venlonanieuws@venlona.net

Vaste scribenten: Joep Jansma, Fried Haanen,
Wim Wittenbernds, Frans Kerren, Chris Frencken.

Corrector: Wim Vollebergh

Advertenties: Jacques Drost
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net

Zalencentrum Venlonazaal

Hogeweg 10-16, 5911 EB Venlo
Tel. 077-3513 496

Layout en vormgeving:

Hans Neuray

Druk:

Drukkerij Knoops BV
Winkelveldstraat 27, 5916 NX Venlo
www.drukkerijknoops.nl



TOPZORG GROENVELD

Prinsenstraat 12, 5913ST Venlo
Tel.: 077-3513864

- Fysiotherapie
- Psychologie
- Reïntegratie
- Manuele Therapie
- Valtraining
- Personal Training
- Fysiofitness
- Sportfysiotherapie
- Dry Needling

info@topzorggroenveld.nl • www.topzorggroenveld.nl

faassenhoveniers.nl



**restaurant
CAFE CENTRAL**

Verjaardagsfeest of
huwelijksjubileum? U
staat bij ons Central.
Geniet zorgeloos,
samen met familie
& vrienden, in ons
Restaurant, de Witte
Zaal of Grand Café.

WWW.CAFECENTRAL.NL | T 077-3552373

VENLONAZAAL

FEESTAVONDEN • RECEPTIES • VERGADERINGEN • CONCERTEN • BRUILOFTEN • UITVAARTEN



WWW.VENLONAZAAL.NL

Hogeweg 10-16, 5911 EB VENLO
Tel.: 077-3513496, of 06-53711405